

Fränder – genom Johan Bergman-Olsson!

Med det här brevet

- 1. Får Du en bit ur vår släkts historia som Du kanske inte känner till**
- 2. Ett erbjudande till en unik och prisvärd helg i Tällberg vid Siljan**
- 3. Det kan bli Siljansgårdens sista sommar efter nära 100 år, om inte dess nuvarande materiella och immateriella värden lyfts fram tydligare. Den miljö som redan finns här ligger alltmer "i tiden."**

Vid nyåret 1925-26 sade det oväntat - KLICK!

Då träffades två starka och hängivna personligheter här vid Siljan, i Tällberg i Dalarna.

Prästdottern Signe Bergner, som i ett tidigare äktenskap varit gift med "Kina-Andersson", och därmed bl.a. kommit att bo 7 år i Kina, och fil.kand. Harald Alm, son till Carl Alm d.y. (bl.a. grundaren av Kyrkobrodrarörelsen) och Anna Forsell-Alm. Carl Alm var genom Henrika Alm barnbarn till Johan Bergman-Olsson.

Signe hade 1916 köpt ett tunnland mark här vid Siljan – hon ville höra vågorna slå emot stranden. Tällberg var då en enkel bondby – dit p.g.a. sitt vackra läge flera personligheter redan sökt sig, såsom matematikprofessor Mittag-Leffler, livmedikus Axel Munthe, konstnären Gustaf Ankarcrona, tonsättaren Hugo Alfvén. Men de ville bo högt.

Signe hade en vision, som hon delgav arkitekt John Åkerlund, då ansedd som den främste kännaren av hembygdsvårdsstilar. Fortjust ritade han upp en stor dalagård. Signe blev förskräckt, hon hade ju inga pengar. "Börja med mitthuset" rådde arkitekten henne lugnt och förnuftigt.

Min far Harald Alm hade för nyåret 1924 sökt sig till Tällberg, för att träna till en skidtävling. Så träffade han Signe. De fann att de hade gemensamma visioner, och att de ville fortsätta tillsammans. - Farfar Carl Alm trodde på dem, och lyckades ordna med ett grundlån åt dem inte långt före sin bortgång 1928.

Så kunde verksamheten öppnas här 1927, som ännu en "smultronreva" från Johan Bergman-Olssons ättingars många samhällsberikande engagemang.

* * * * *

Den banbrytande och allteftersom såväl nationellt som internationellt kända verksamheten på Siljansgården – Siljanskolan kom så att växa fram, samtidigt med den enastående vackra, unika och ännu genuina anläggningen vid Siljans strand. Det finns rikligt dokumenterat, med böcker, filmer, foton, brev.

Som en nordisk sommarfolkhögskola med sommarkurser, som gästhem, och fram till 1958 också med speciell verksamhet för barn och ungdom.

Det äldsta husen på gården – Gammelloften – är från 1300-talet, och byggnadsminnesförklarades 2007. Hela gården både med sin unika historia och som anläggning är erkänd och av stort intresse för både lands- och riksantikvariet. Inredningen togs med i en nyutkommen bok som getts ut av Nordiska museet, med namnet "I hemtrefnaden tid". Samma tidsanda som konstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn verkade i.

* * * * *

Undertecknad övertog Siljansgården 1973, och renoverade rummen allteftersom med varsam hand. Min son Olof Alm-Keys är idag 24 år - har gått hotell- och restauranglinjen.

Idag är hela anläggningen allvarligt hotad. Det lades som det sedan visat sig överdrivna krav från brandmyndigheten och miljö&hälsa i Leksand. Tillstånden har återigen uppnåtts, men Signe tvingades sälja fastigheten i vintras för att klara de kraven.

För denna sommar 2010 arrenderas fastigheten. Så under denna sommar kan ännu den så uppskattade och berikande historiska och personliga atmosfären upplevas. Den nye fastighetsägaren avser att genomföra en omfattande renovering, som kan göra att de kulturhistoriska värdena går förlorade.

* * * *

** På 30-40-50-60-talen blev Tällberg vida känt och uppskattat genom den i tidningarna då gång på gång omskrivna intressanta pionärverksamheten här på Siljansgården-Siljanskolan - samt årligen tusentals utskick.*

** Nu har Tällberg återigen blivit känt genom Tällberg Forum, som lyfter fram så många väsentliga frågor - skapat och lett av Bo Ekman, också han en ättling till Johan B-O. (Vilket vi upptäckte nu!)*

**Fränder,
med detta brev föreslår jag Er att komma och bese, förundras över och njuta av en miljö som gett och alltjämt kan ge så många så mycket. Som också är del av släkten Bergman-Olssons kulturhistoria och dess betydande insatser i svenska samhället.**

Jag föreslår en släktträff här på Siljansgården helgen 27-29 augusti. Ett dygn för dem som finner det lämpligare.

Förutom att se och guidas av undertecknad runt på gården och genom såväl Siljansgårdens kulturhistoria som översiktligt släktens - Magnus Cedergren har gett mig extra material - så finns det även mycket annat på gång att ta del av runtom här i Siljansbygden.

Det är "Jazz i Tällberg" 27-28/8" med bl.a. Sandviken Big band och Meta Roos. Eller varför inte förena ett besök på Dalhalla - någon helg - med boende här? www.dalhalla.se. Åka runt Siljan? (Bokning av logi måste ske direkt hit)

Prisexempel för frändemöte:

Ett dygn p/p i dubbelrum med lunch, trerätters middag, logi med dusch och WC, samt frukostbuffe per person i dubbelrum ca 750. (Rummen är mycket olika varandra). Andra dygnet 25% rabatt. Budgetvariant i sommarrum ett dygn 550 kr. p/p i dubbelrum. Flerbädds- och barnrabatter.

- Fränder bjuds också förutom på guidning och Siljansgårdens program på kaffe/te med hembakad kaka.

Passar helgen 27-29 aug. inte just Dig, så kom gärna någon annan tid under augusti eller september. www.siljansgarden.se Email: post@siljansgarden.se

Det kan vara sista möjligheten att bese och uppleva denna ansedda och unika gård i linje med det skick den skapades och utvecklades.

Landsantikvariern avser att kontakta den nye fastighetsägaren efter semestrarna för en genomgång. En uppskattande opinion av Siljansgården som det unika den står för skulle också kunna betyda avgörande mycket.

Varma välkomsthälsningar till Er alla! - Sprid gärna info till dem som inte har mail.

Signe Alm och Olof Alm-Keys

Tel. 0247-500 40
070-422 85 71